

“Beelden aan de Eb- en Vloedlijn”

Speelplezier beleven aan de creaties die door eb of vloed veranderen en weer iets toevoegen aan het oorspronkelijke idee.

Voor de herinnering, later, worden die akties vastgelegd op foto of film. Om nog lang daarna te kunnen genieten van al dat “schoons” wat zich afspeelde.

Herinneringen, startpunt voor nieuwe akties, nieuwe vormen vinden die de elementen trotseren en opgaan in het grote geheel:

“Omgevingskunst”.

Poëzie voor dolende zielen.

Kastelen bouwen aan de vloedlijn: “Beeld Foto Beeld”.



<https://www.beeldfotobeeeld.nl/>