

Mens en water.

De zee is altijd een inspiratiebron geweest.

De oerpappa's en mamma's van de mens kwamen ooit uit de zee gekropen.

Eerst nog zonder armpjes en beentjes, dat wel.

Nu zie je dat steeds meer mensen terug kruipen naar de zee. zo dichtbij mogelijk.

Sommigen gaan te water en willen er liever niet meer uit, behalve om te slapen.

Hier gaat mijn nieuwste werk over.



Zwemmert 02-1



Zwemmert 02-2

De expositie wordt aangevuld met passend ouder werk.

<http://www.kramer-kunstwerken.nl/>