

*Ter gelegenheid van expositie-opening  
NATUUR ~ Spijkenisse 24/11/2018  
exposanten: Martin Klopstra & Alex Schellenberg*

Artis ruisarm O F kunst zonder bijgeluiden

Muzikaal magister zaait glimmende noten  
van papieren partituur  
naar klankkleur-natuur.

Ene Pan ontwaakt plots.  
Schudt zijn kille hoorntjes en fluit  
hel op maagdelijk riet zijn lied.  
Oorspronkelijke oersprongen  
spruiten uit zijn bokkepoten.

O, god van vruchtbare weiden en bossen  
wat vertellen de bloemen in de wei me;  
wat de dieren in het woud;  
wat de engelen in fluistervlucht;  
wat vertelt me de liefde?

O mens! Geef acht!, slaakt Pan Panikeer.  
Wat zegt de diepe middernacht?  
Ik sliep, ik sliep,  
Uit diepe droom ben ik ontwaakt.  
Natuur is diep  
En dieper dan de dag gedacht.

... Diep is haar smart.

Is natuur voor tevredenen of legen?  
Een stukje bos, ter grootte van een krant?  
Welnee!  
Zij is voor kunst ontregelende zegen;  
brengt haar in traag verstild verband ...

*Walter Diederiks 23/11/2018*